



Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimen en alles te weten is, en al het geloof had, zodat ik bergen verzetste, maar had de liefde niet, ik ware niets.

Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Korintiërs 1-13

Na een kortstondig ziekbed is overleden, mijn lieve vrouw, onze geweldige moeder en allerleukste oma

Anneke Drost-Kühn

Echtgenote van Rolf Drost

Sassenheim, 24 februari 1963

Sassenheim, 13 januari 2019

Rolf Drost
Bas en Marlies
Fem, Evi
Mirjam en Jaap
Jaap en Lisanne

Correspondentieadres:
Familie Drost
Linnaeushove 6
2172 VB Sassenheim

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van An in de Julianakerk, Julianalaan 6 te Sassenheim op donderdag 17 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 18 januari om 13.00 uur in de Juliana Kerk, Julianalaan 6 te Sassenheim.

Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte van de Kerk.

De crematie zal in familiekring plaatsvinden.

